



חודש ארגון תשב"ד חוברת למדריכי!

נספחים



נספח א' - חצאי חיות















נספח ב' - סיפור

סיפורו של אבי

אבי הוא איש מבוגר מאוד (להיכנס בדמות איש מבוגר, לבוש חליפה). הוא ואשתו שירה (להיכנס בדמות אישה מבוגרת עם סל קניות) בני 90. לצערם הרב הם לא זכו שיהיו להם ילדים.. אבל זה לא היה רק צערם הפרטי, את אבי ושירה הכירו כל העיר! כולם אהבו אותם ואהבו להתארח אצלם תמיד. אבי היה אדם עסוק, הוא היה מנהל בית ספר, מנהל תיכון ולימד בישיבה, את כל הגילאים הוא לימד תורה וכולם רצו ללמוד אצלו. בזכותו אהבו את ה' והתקרבו אליו. שירה אשתו לימדה בנות באולפנה ובמדרשה. למרות עיסוקם הרב, תמיד היה להם זמן לארח אנשים, הבית שלהם לעולם לא היה נעול.

אבי: "שירה אשתי היקרה, מה הכנת היום לאכול?"

שירה: "אבי, אל תשאל! איזו שמחה! הכנתי היום אורז, קציצות, מרק, פסטה, עוף, סלט ירקות, שניצל וצי"פס. ב"ה הגיעו כל כך הרבה אורחים שעכשיו אני מכינה שוב אוכל! מה דעתך, מה כדאי להכין?"

אבי: "אוי!! איזה יופי! איך אני שמח! אין לי רעיון מה להכין אבל אולי נשאל את הילדים החמודים שבאו להתארח אצלנו. (לפנות לחניכים) מה אתם אומרים? מה נכון לאורחים הנוספים שהגיעו אלינו?" (לשמע את תשובות החניכים).

שירה: "אלה רעיונות נהדרים ממש! אני עכשיו אלך להכין! תודה רבה לכם!"

אבי: "את רוצה שאני אעזור לך לבשל? בגילנו זה קצת קשה לעמוד כל היום על הרגליים ואת כל היום מלמדת.."

שירה: "לא, אבי, זה בסדר.. אתה תלך ותעביר שיעור תורה לכל מי שבא לאכול אצלנו, תעזור להם להרגיש בנוח.. ותבדוק אולי יש מישהו שאין לו איפה לישון אז שיישאר לישון אצלנו."

אבי: "נכון! אני אלך לבדוק, אני אזכיר למי ששכח שהבית שלנו פתוח תמיד לכל מי שרוצה ואנחנו נשמח לסייע לכולם תמיד! אבל שירה, מי יעזור לך בינתיים? יש הרבה עבודה!"

שירה: "אל תדאג, יש כמה נשים שביקשו לשוחח איתי כדי שאני אעודד אותן, אז תוך כדי שנדבר נעבוד יחד במטבח וככה גם אלמד אותן הלכות כשרות על הדרך."

אבי: "איזה יופי! כמה אני שמח שאנחנו גומלים חסדים.. זה פשוט נהדר!"

שירה: "תודה לך הי שאתה מזכה אותנו לעשות חסד"



נספח ג' - לוחות בינגו

